

Lerarendag 2017 - 2018

De leerkracht als tijdgenoot

Vensters op een levende pedagogie

Vrijdag 13 oktober 2017

Welkom op de lerarendag! Dit jaar kunnen we het gerust een speciale editie noemen, een nieuwe wind waait immers door de lerarendag en alles ziet er wat anders uit. We komen na enkele jaren opnieuw **met z'n allen** samen (basisscholen en secundaire scholen) en dit op **vier locaties** verspreid over Vlaanderen. Een halve dag in het verleden wordt nu een **volle dag**, waarop we ruimte en tijd maken om samen aan het werk te gaan met onze levende vragen. Met **12 verschillende workshops** en een **Open Space** willen we iedereen de kans geven om samen met collega's aan de slag te gaan met een thema dat je roert en boeit. De verschillende workshops zullen **participatief** zijn en de actieve inzet van elk individu vragen. Op die manier hopen we de **collectieve wijsheid** van onze schoolbeweging, die leeft in elk individu en tussen ons allen samen, aan te spreken en te doen opleven.

De leerkracht als tijdgenoot - Vensters op een levende pedagogie

Op school, in de klas en in de samenwerking met onze collega's komen we dagelijks uitdagingen tegen. Ook al ervaren we dat misschien niet meteen zo, deze hebben voor een groot deel te maken met de tijd waarin we leven. Werkend in de wereld, werkt de wereld op ons in. Maar hoe bewust ervaar ik dit en ga ik hiermee om? De tijd beweegt zich over de hele wereld en de gebeurtenissen in de wereld doorstromen elke tijdgenoot. Wanneer ik als leerkracht in de wereld kijk, wat zie ik dan? Wat voel ik dan? Waartoe voel ik me in beweging gezet? Kortom: als leraar tijdgenoot zijn, wat betekent dat?

Op de lerarendag willen we graag met dit thema aan de slag gaan en dit vooral door zelf actief te zijn. Daarom dat we de dag samen starten (per locatie) om vervolgens op te splitsen in verschillende workshops voor de rest van de voormiddag en de namiddag. De workshops bieden één voor één een venster op een levende pedagogie, worden begeleid door meesters in het vak en zullen participatief zijn. Afronden doen we opnieuw samen met een oogst van de verschillende workshops.



* 1 volle dag

De lerarendag gaat door op **vrijdag 13 oktober van 9u30 tot 15u30**. Deze lerarendag is voor alle leerkrachten in een steinerschool. Dit wil dus zeggen voor kleuter-, lagere school- en middelbare school leerkrachten.

* 4 locaties

De lerarendag gaat tegelijkertijd door op **vier verschillende locaties verspreid over Vlaanderen**. Op die manier hopen we de dag voor iedereen aangenaam bereikbaar te maken.

Guido Gezelleschool
Astridlaan 86
8310 Brugge

De Teunisbloem
Elyzeese Velden 8
9000 Gent

Michaëlschool
Hoveniersstraat 53
2300 Turnhout

De Es
Diksmuidelaan 227
2600 Antwerpen

* 12 workshops en 1 Open Space

Per locatie vinden er vier workshops plaats. Eén van de locaties wordt een Open Space, waar je volledig met je eigen vragen, thema's en projecten aan de slag kan en de collectieve wijsheid nog meer dan bij de workshops zal ingezet worden tot het beleven en creëren van een levendige pedagogie. Een overzicht van de workshops per locatie volgt nog. Hou de website in de gaten voor updates. Inschrijven kan vanaf begin september.

We wachten nog op bevestiging van enkele workshops, maar als een voorsmaakje kan je hieronder al de titels lezen van de workshops die reeds bevestigd werden.

- * Fenomenologisch en Goetheanistisch waarnemen - Xavier De Keyser
- * Begeleide intervisie - Geert Iserbyt
- * Het belang van rust, slaap en buiten zijn voor het zich ontwikkelende kind – Helena Maryns
- * Waldorf 100 – Sigurd Borghs en Herman Meyvis
- * Biografiewerk – Jaak Hillen en May Oostvogels
- * Media-educatie – Edmond Schoorel
- * Aan de slag met gedrag – Pia Leurs
- * Een cultuur van vertrouwen creëren binnen het team - Bart Vanmechelen
- * Communiceren met ouders - Rosalind Veltman
- * Living Impro - Inspinazie vzw

* Inschrijven

Elke leerkracht dient zich individueel in te schrijven voor een workshop. Je kiest dus een workshop op een locatie en schrijft daarvoor in aan de hand van ons inschrijvingsformulier (volgt later). Je kan de workshop volledig vrij kiezen. Omdat sommige workshops een beperkt aantal plaatsen hebben, raden we aan vroegtijdig in te schrijven. Zo kan teleurstelling voorkomen worden. Inschrijven kan **vanaf 5 september** via de website van de Federatie: www.steinerscholen.be.

Tot dan!