

PETER SELG



© Charlotte Fischer

*Op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart 2019 houdt **PETER SELG** twee voordrachten in ons land.*

vrijdag 22 maart 2019, 20u

Het geestelijke licht van de waldorf-pedagogie
Steinerschool, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen

zaterdag 23 maart 2019, 11u30

Rudolf Steiner en de priestergemeenschap van de christelijke vernieuwing
Johanneshoeve, Hendrik Consciencelaan 107, 2640 Mortsel

Het geestelijke licht van de waldorf-pedagogie

Op vrijdag 22 om 20 u spreekt Peter Selg naar aanleiding van *Waldorf 100*, het internationaal gevierde honderdjarige jubileum van de Steinerschool, over pedagogie en spiritualiteit.

De eerste Steinerschool werd exact honderd jaar geleden in Stuttgart opgericht. Ze heette waldorf-school. Met het 'geestelijke licht' wordt de geestelijke bron bedoeld waaruit Rudolf Steiner deze pedagogie geput heeft en die integraal en vitaal deel uitmaakt van deze pedagogie en er zelfs de kracht van is. Hoe kan deze toegankelijk worden gemaakt voor iedereen?

- plaats: Steinerschool, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen

Peter Selg is internationaal bekend als auteur van een rijk repertoire aan geesteswetenschappelijke en literair-historische onderwerpen die alle samenhangen met het leven van Rudolf Steiner, ontmoetingen met hem en wat daaruit voortkwam. Als eerste spreker opende hij de conferentie *Lichtbaken 1917-2017* in Antwerpen in februari 2017.

Praktisch

- organisatie: Antroposofie in Antwerpen (AViB) en Christengemeenschap Antwerpen
- de voordrachten worden in het Duits gegeven, met mogelijkheid tot vertaling
- bijdrage: telkens € 10
- gelieve vooraf aan te melden, met vermelding voor welke voordracht(en), via: initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be

Mensenwijdingsdienst: Rudolf Steiner en de priestergemeenschap van de christelijke vernieuwing

Op zaterdag 23 maart spreekt Peter Selg aansluitend op de mensenwijdingsdienst (die om 10u begint), om 11u30.

De titel van de voordracht is de titel van een boek van Peter Selg. Op de achterkant staat een citaat van Rudolf Steiner: «Ikzelf moet wat ik met deze theologen in de kleine zaal van de zuidvleugel (van het eerste Goetheanum) in september 1922 beleefd heb – en waar ook later als eerste de brand werd ontdekt – tot de feesten van mijn leven rekenen. Hier kon met een aantal edele en begeesterde mensen de weg worden gegaan die het inzicht van de geest in het religieuze beleven binnenleidt.»

23 maart is de sterfdag van Friedrich Rittelmeyer en de geboortedag van Rudolf Frieling, beiden stichters van de Christengemeenschap, beweging tot religieuze vernieuwing.

- plaats: Johanneshoeve, Hendrik Consciencelaan 107, 2640 Mortsel (hoe ter Varentstraat) – *wij adviseren u in de omliggende straten te parkeren met een parkeerschijf – bij de Johanneshoeve zelf zijn er slechts een beperkt aantal parkeerplaatsen*